

Referat af generalforsamling i Kattinge bylaug, 23 september 2014

Dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning og årsplan for 2014.
3. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent
4. Placering af legepladsen
5. Kan vi få bedre internetforbindelse til Kattinge?
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen:
Henrik, Karsten og Jesper er på valg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Ad1: Knud Bjerrum blev valgt til dirigent og Karsten Agersted til referent.

Ad 2: Bylauget har godt 100 medlemmer inklusive nærområderne, f.eks. Krogsnæb og Bognæs. Årets aktiviteter startede med den traditionsrige juletræstænding, som blev ledsaget af musik og sang. Mange mennesker deltog og navnlig børnene var godt repræsenteret. Der blev serveret gløgg, æbleskiver og saftvand.

Næste samling var omkring fastelavn, hvor katten blev slået af tøndens i Brian og Sannes lade – mange tak for det! Også dette arrangement er velbesøgt og et af årets højdepunkter for byens børn, der bagefter udviser stor flid med indsamling af slik, kager og penge ved husene; en hyggelig tradition. Den 10 maj havde vi arbejdslørdag, hvor sivene blev barberet og børnene malede et gammelt stokkespil til brug ved kommende sommerfester. Petenque-banen fik en overhaling og legepladsen blev renoveret. Forinden havde Lejre teknik og miljø på Mariannes opfordring forbedret rabatten. Senere blev de nye træstammer flyttet til deres nuværende placering tæt ved petenque-banen. St. Hans oprandt og efter en i øvrigt våd dag var vi heldige at få tørvejr til bål-tændingen, som i år foregik i Kjelds mose. Heksen, den stakkel, havde siddet ude hele eftermiddagen og var nået at blive gennemblødt, men kunne snart lune sig ved ilden efter en spektakulær optænding, som Kjeld forestod med vanlig entusiasme. Der var desuden børnebål og pølseristning. Stemningen var høj og vi sang fra de omdelte sange, hvorefter Kjeld fortalte om sine erindringer fra byen i gamle dage, ivrigt suppleret af naboer og andre med indblik i de sager. Aftenen sluttede med koldt øl og hyggelig snak i Kjelds lille hytte.

Sommerfesten starter traditionelt med opsætning af telte dagen før, og i år var det en våd fornøjelse. Men teltene kom op og stod fint til om lørdagen, hvor vi havde høstmarked med ca. 8 boder, levende musik og den populære flødebollemand (M/K) om eftermiddagen og byfest om aftenen. Høstmarkedet tiltrak ca. 15 udenbys gæster og byfesten kunne sagtens have rummet flere end de fremmødte, men var ikke desto mindre hyggelig og munter.

Kattinge folk er udkommet to gange, i marts og november.

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Trællerupskolen, Mette Nørskov, idet skolen gerne vil i kontakt med det omgivende samfund for at kunne gøre brug af lokale ressourcer, når de skal føre intentionerne om "den åbne skole" ud i livet. Det omfatter bl.a. at alle børn skal bevæge sig i tre kvarter hver dag og udsættes for en mangfoldighed af forskellige læringsmiljøer.

Desuden er kommet en invitation fra borgmesteren til et seminar på Sonnerupgård gods omkring udvikling af kultur, fælleskabe, kommunikation i kommunen. Bl.a. blev et IT-program præsenteret, hvorved man selv kan lave oplæg til sine gode ideer og få det sendt ud.

Ad 3: Kassereren gennemgik regnskabet og senere budgettet. Vi startede med ca. 7000 kr. i kassen og har ca. 5700 kr. efter et år med gratis jul og fastelavn. Arbejdslørdagene koster normalt 1000-1500 kr., men

blev noget dyrere i år, ca. 3760 kr, hvor vi fik transporteret stammer til byen. Byfesten havde mindre ølsalg end forventet, hvorfor der blev et mindre underskud. Kontingentet indbragte 5150 kr. og derudover modtog vi en gave på 1000 kr. fra en anonym giver.

Revisoren havde godkendt regnskabet.

Det affødte spørgsmål om hvorfor den kontante kassebeholdning er så forholdsvis stor til hvilket der blev svaret, at det var svært at nå i banken med kontanter til dagligt.

I forbindelse med budgettet foresloges at kontingentet fastholdes på 50 kr. for husstandes medlemmer over 18 år.

Der er desuden et ønske om at købe nye lyskæder til juetræet, og det vil koste ca. 4000 kr.

Det blev foreslået at købe billigere øl til sommerfesten for at reducere underskuddet, for hvilket der dog ikke sporedes udelt begejstring. Det blev dog pålagt bestyrelsen at sørge for, at kommende sommerfester i princippet hviler i sig selv, økonomisk.

Regnskab og budget blev herefter godkendt.

Ad 4: Idet placeringen af legepladsen havde været grundigt berørt under punkt 2 konstateredes her at den ligger fint, som den ligger.

Ad 5: Anette havde undersøgt mulighederne for at få hurtigere og bedre internetforbindelse til Kattinge.

Det kan f.eks. ske ved at etablere en central mast i byen og muligvis kunne man slå sig sammen med Herslev og Kornerup for at få kundegrundlaget op på et for udbydere acceptabelt niveau. F.eks. kræver TDC tilslutning fra 250 brugere, inden de vil etablere nye master. TDC kunne spørges om man ville kunne etablere en mast, hvorfra signalet fordeles til det eksisterende telefonnet i jorden.

Det foreslog at undersøge, om man vil kunne søge puljen til byfornyelse om penge til bedre IT.

Der blev nedsat et IT-udvalg bestående af Ole, Anette, Brian og Jesper. Brian vil indkalde til det første møde og holde koordinationen med Herslev og Kornerup vedlige.

Ad 6: Ingen indkomne forslag.

Ad 7: Karsten og Henrik blev genvalgt. Jesper havde accepteret genvalg til suppleant – og blev valgt.

Ad 8: Henrik Mærkedal ville ifølge rygterne gerne genvælges til revisor, og blev det.

Ad 9: Erik har haft en bygningsagkyndig til at vurdere møllen, og siger den er i fare for at styre sammen.

Nissens fysiske fremtoning og integritet er derved truet, hvilket trods enkelte begejstrede udbrud ledte til et løfte om at den kunne flytte til enten Henrik eller Kjeld til nytår, når sæsonen er overstået.

Der udspandt sig herefter en livlig debat om det ville være muligt og interessant for byen at søge at bevare Ole og Ingrid's gård. Holger havde snakket med Bente og fået det indtryk, at Bente og Rita ikke ville være afvisende overfor en mulig fredning eller offentlig overtagelse. Henrik havde også snakket med søstrene og mente derimod at have forstået, de ville være stærkt imod et sådant tiltag, da det ville forringe deres muligheder for at afhænde gården til markedsprisen. Selv om gården har større kulturhistorisk værdi og interesse end de fleste andre gårde heromkring var der generelt en stemning for at en eventuel bevaring ikke skulle forringe gårdens handelsværdi for søstrene. Ole nævnte, at han snart ville indtræde i kommunalbestyrelsen og at den vist er på dagsordenen der. Pia mente, en eventuel bevaring måtte være en kommunal opgave, ikke byens, men Holger pegede på, at gårdens fremtid er væsentlig for byen, så det vil være i alles interesse at søge en god løsning; sammen med kommunen, der er positive overfor bevaring/fredning. Der har været et kort møde med Poul Bjørnager fra "nationalparken" og Mette Strårup fra Kommunen, hvorunder forskellige muligheder for formidlingscenter, evt. sammen med Roskilde museum, blev drøftet. Dette afstedkom en bemærkning fra Ole om at der er (penge)stærke kræfter som prøver at forpurre tilblivelsen af en nationalpark omkring Roskilde.

Endelig blev det nævnt, at man inden 15 oktober kan søge om op til 100.000 kr. til ting, der fremmer fællesskabet i kommunen. Kunne det være en mulighed for at få penge til konsulenthjælp til at udarbejde et bevaringsforslag eller forbedring af IT-strukturen med henblik på at udvikle og fastholde arbejdspladser i landsbyen?

Dette blev de sidste bemærkninger og generalfosamlingen afsluttedes med tak for god ro og orden samt tak til ordstyreren for godt arbejde!