

Generalforsamling i Kattinge Bylaug 2012

Torsdag den 27. september kl. 19.30

Hos Trine og Henrik, Kattinge Bygade 24A

19 deltagere, der blev bevertet i stuen hos Henrik og Trine!

Referent: Mogens

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent: **Knud**, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og styrede diskussionen på fortrinlig vis.

2. Oldermændens beretning

- a) Indledning: Velkommen og tak til Trine og Henrik for værtsskabet endnu engang! Møllen kan måske komme på banen igen, når Erik og Katrine er kommet i stand deroppe. Katrine fra Møllen bekræftede dette.



Bylauget har fået en lukket opslagstavle, hvor indkaldelser mv. skal slås op. Jørgen fra Bygaden 1 tilbød af lave opslagstavlen, hvilket vi med tak tog imod.

Stille og fredeligt år, det første efter lokalplanen, der har været præget af indkøb af nyt telt til høstmarked og sommerfest, cykelløb i landsbyen samt de traditionelle aktiviteter omkring gadekærsplassen. Vi har også haft et vejudvalg siddende og vi får ny gadebelysning. Personligt har jeg stort set ikke lavet noget, da der er kommet mange nye og friske kræfter ind, der klarer det hele med bravour – fantastisk!

- b) Mine 22 år i bylauget:

- Det er lidt mærkeligt at sidde her ved bordenden i bylauget for sidste gang, for jeg har jo været med siden 1990 – de første 3 tre år var jeg sekretær, og siden 1993 har jeg været oldermann. Nu er det på høje tid, at friske kræfter tager over – egentlig ville jeg have trukket mig for to år siden, men valgte at blive indtil der var truffet en afgørelse omkring en bevarende lokalplan for Kattinge ... ja, og så er det jo hyggeligt at være i det gode selskab i bylauget!

- Før vi flyttede til Kattinge: Besøg herude, når vi fik gæster fra Jylland ... Er selv fra landet og vokset op i en landsby, der nu ligner noget, der er løgn ...
- Dejligt at flytte til Kattinge – fantastisk landsby og landskab, man kommer hinanden ved og både børn og voksne har et stort fællesskab. Bylauget var også en god måde at lære folk at kende på – har betydet meget for mig, og jeg håber da at blive båret ud herfra engang ... gerne om rigtigt mange år! ☺

c) Lokalhistorie, lokalplan og Kattinge i tiden

- Da vi kom: Stor uenighed omkring Lokalplan i 80'erne og vel direkte mistro mellem de "gamle" Kattingefolk og tilflytterne omkring dette.
- Bevarelsen af Kattinge-områdets kulturhistoriske og naturmæssige værdier har jo været helt afgørende for mig siden begyndelsen – det er det, jeg har kæmpet for, og for mig hænger det helt uløseligt sammen med landsbysamfundet og alle de aktiviteter, som bylauget arbejder med omkring gadekærspadsen, veje og trafik, de årlige fester og det sociale sammenhold. Det er det specielle ved Kattinge – det er det, landsbyen og området er kendt for viden om, og det er det, der er bylaugets fornemste opgave at værne om – synes jeg!
- Derfor: Forsøge at argumentere så meget som muligt for Kattinges værdier, både mundtligt i bylauget og skriftligt gennem det lokalhistoriske arbejde. Poul præst og jeg bl.a. lavede en lokalhistorisk kreds i 1992, hvor vi udgav en masse skrifter, der fik en pæn del offentlig opmærksomhed. Også Kattinge Folk, Kulturby 96, Slusehusets Venner og Tidsskriftet Lethrica, som jeg har redigeret (og faktisk opbygget i dets nuværende form) og skrevet en del om Kattinge i.
- Det sjove ved det var også, at man kom i kontakt med en masse af de gamle Kattingefolk, der jo har en utrolig interesse i Kattinges historie, og også kommunen har syntes, Kattinge var noget specielt. Også i bylauget var der bred tilslutning til bevaringen af i hvert fald kernen af det gamle Kattinge.
- Lokalplanen god: Bevarer, sikrer et lovmæssigt grundlag for byens udvikling, kan forhindre landsbyens forfald (som utallige danske landsbyer) – og så siger økonomien i mig altså også, at den alt andet lige vil have en positiv effekt på ejendomspriser, som I andre beskyttede områder! Tror faktisk også det tiltrækker nye borgere, som holder af området og ønsker et godt liv et smukt sted, i stedet for blot en hurtig investering!
- Kattinge i tiden: Kattinge skal naturligvis ikke være et museum, landbruget eksisterer ikke mere som det primære erhverv og stort set alle huse og gårde er beboede af Kattingefolk, der for manges vedkommende er tilflyttede fra byen og har deres arbejde uden for landsbyen, som andre steder i Danmark. Det har medført, at mange landsbyer er blevet sovebyer eller stille er sygnet hen og blevet "Udkantsdanmark" uden det gamle landsbyfællesskab.

Her i Kattinge er vi dog lykkedes med både at bevare den gamle landsby og opretholde et godt fællesskab mellem borgerne – og i de senere år, i takt med globaliseringen, er der kommet flere og flere hjemmearbejdspladser i landsbyen. Samtidig er de tomme driftsbygninger flere steder blevet omdannet til beboelse for unge familier, hvilket også har givet nyt liv i landsbyen, samtidig med at man har forstået at restaurere bygningerne nænsomt og med respekt for kulturarven i landsbyen. Dejligt!

- Det har været medvirkende til, at Kattinge stadig er en fantastisk flot landsby, fyldt med sjæl og charme, som både vi selv og andre kan nyde hver dag, der er kommet nye arbejdspladser og vi har stadig et velfungerende socialt landsbyfællesskab, som kan være rammen om et godt liv for både unge og gamle. Dejligt at gå på pension med bevidsthed om, at byen er i trygge hænder! 😊

d) Gadekærspladsen:

- Tilbageblik: Den gamle landsbyforste med gadekæret – et helt særligt område (findes kun lignende i Løgumkloster i Sønderjylland), der ikke er udskiftet og derfor landsbyens fælleseje, med de gamle gårde og huse liggende i en rundkreds omkring. Der har i mange år været hegn om gadekæret. Vi indførte sten omkring grønningen for at forhindre bilkørsel, hvilket skabte et frygteligt spektakel – men til gengæld fik vi også en aftale med kommunen om at vedligeholde pladsen, hvilket fungerer godt. Også legeområdet er udvidet, hegnet fjernet og petanque-bane mv., så det er stedet, hvor Kattinge mødes.
- Arbejdslørdag: Gadekær, lugning af petanque-bane og maling af bæk.
- Legepladsen fungerer godt, som naboen kan observere, og Georg kan i hvert fald godt lide Camillas babygyngel!
- Sidste år fik vi kommunen til at slå sivene i gadekæret, men bl.a. Karsten mente dog ikke, det er helt optimalt, og i år forsøgte vi at slå dem på arbejdslørdagen, og det gik vel meget godt.

e) Veje, trafik og gadebelysning

- Tilbageblik: Vi har i de sidste 22 år haft utallige projekter omkring trafiksikkerhed og trafikregulering, cykelstier osv. Det vi har opnået er dels bumpene ved indkørslen til byen – stort spektakel igen – og hastighedsbegrænsning samt en cykelsti til Herslev (så slap kommunen for at betale en skolebus). Her er der stadig meget at gøre for den nye bestyrelse.

- Kommer senere – mange klager over skilteskov, cyklister og biler gennem byen, både antal og hastighed for de sidste, og mange ønsker en form for trafikregulering.
- Som foreslået af bestyrelsen, blev det sidste år vedtaget at nedsætte et Vej- og Trafikudvalg, der har mandat til at arbejde med disse problemer og fremlægger resultaterne af dette på generalforsamlingen i 2012.

Udvalget kom til at bestå af:

Henrik, Bygaden 24A, Michael, Bygaden 20, Karsten, Bygaden 14, Carsten, Bygaden 7, og Jørgen, Bygaden 1.

De tre førstnævnte herrer er også medlemmer af bylaugets bestyrelse og koordinerer indkaldelsen til det første møde i udvalget.

Vejudvalget v. Karsten redegjorde her for deres arbejde, bl.a. i form af en henvendelse til kommunen, hvor cykelstierne også er nævnt. Vi håber på et gennembrud i det næste år – efter cykelstien mellem Lejre og Gevninge, må den næste vel være mellem Kattinge og Kornerup (eller Svogerslev).

- Cykelløb: Stor irritation, og mange borgere har skrevet til myndighederne om generne ved dette, bl.a. Karsten. Den nye bestyrelse arbejder videre med dette.
- Busser: Der er kommet timedrift til både Roskilde og Lejre om dagen – fantastisk! Problemer med lukning af vej til Herslev – kommunen arbejder på sagen (har talt med Jan Heine – også vedtaget pulje til landsbyerne, som man kan søge).
- Gadebelysning: Vi får nye lygtepæle, som bl.a. Jesper har ydet en stor indsats med at få indflydelse på – det bliver flot og vil givet ændre hele aftenbilledet af Kattinge. Det bliver som i Kornerup.

f) Kattinge Folk og hjemmeside:

- Tilbageblik: Oprindeligt **opslagstavle**, der røg i gadekæret en nytårsaften – nu har vi fået en ny fin opslagstavle, som Jørgen har lavet, og vi bruger til kommunikation til borgerne, sammen med alle de øvrige måder.

Kattinge Folk startede oprindeligt som en udvidelse af indbydelsen til sommerfesten, hvorefter vi i 1990'erne begyndte at lave et lille blad med det samme indhold som nu, men langt mindre elegant lay-out. Så kom Helle i 1998 og bladet fik det fantastiske flotte sproglige og lay-outmæssige format, som vi kender.

Senere lavede jeg **hjemmesiden**, som Per nu har overtaget, og Per har desuden oprettet en **Facebookgruppe** for Kattinge så der er gang i kommunikationen på alle fronter.

- Per Arnmark har overtaget jobbet som webmaster på hjemmesiden, og det gør han godt og samvittighedsfuldt. Der er flere, der jævnligt konsulterer **hjemmesiden** - især blandt de yngre i byen - end vi måske har været klar over, og i år er lokalplanudkast, programmer og indbydelser til vore arrangementer mv. lagt ud på siden. Per har faktisk også oprettet en **Facebookside** for Kattinge (14 medlemmer – jeg har først fået meldt mig ind i dag, sorry Per!), så der er gang i kommunikationen på alle fronter.
- Vores sekretær og redaktør af Kattinge Folk, er jo flyttet fra byen, så vi søgte en ny til at overtage Helles funktioner, og det blev **Trine**, der varetager det store arbejde på bedste vis. **Kattinge Folk** er udkommet med to numre, henholdsvis i november 2011 og april 2012 – november-nummeret med materiale fra sommerfest, generalforsamling og årsplan samt indbydelse til julearrangement, og aprilnummeret med materiale fra fastelavn og indbydelse til arbejdslørdag samt kig frem mod Sankt Hans og sommeren i Kattinge.

g) Årets arrangementer:

- Tilbageblik: De årlige fester går meget langt tilbage, og er altid blevet holdt på grønningen, så der fortsætter vi traditionen. Det husker nogle af de gamle, og der er også skrevet en del om det i vores lokalhistoriske kreds.

Det særlige ved Kattinge i forhold til andre landsbyer er, at det er lykkedes os at fastholde traditionerne for de årlige fester med god deltagelse af borgerne – det er utroligt vigtigt for fællesskabet.

- Jul: Nissen var i topform efter et års hvile i Møllen, træet var igen fantastisk flot og der var mange deltagere og fin stemning. Håber at Erik og Katrine stadig vil huse den flotte nisse, som vi næsten alle elsker ... Katrine gav - næsten frivilligt ... - udtryk for, at det vil de gerne! ☺
- Fastelavn: Var der ikke, men også stor succes i Brians lade med Kirsten som en struktureret og god leder.
- Sankt Hans: Nåede ikke frem på grund af familiefest, men vejret var og der var hyggelig fællesspisning og fin deltagelse med god stemning til bålet af Sankt Hans visen.
- Høstmarked og sommerfest: Sidste år besluttede vi at fordoble kontinentet for at kunne finansiere indkøb af bylaugets eget telt, som vi kunne bruge til primært sommerfesten på gadekærspladsen – det gjorde vi også, og det blev et flot telt, der fungerede helt perfekt. Vi nedsatte også et festudvalg, der havde frie hænder til at lave arrangementet – og tak for det, de gjorde et stort arbejde.
 - Eftermiddagsarrangementet var i år udvidet til et egentligt høstmarked med musik, udsækning, boder og konkurrencer – både for børn og voksne – det blev afholdt på grønningen med det nye, flotte telt forløb fint og hyggeligt –

selvom der ikke var så mange udefra - det var Kattingefolk og deres familie og venner, der deltog i festen!

Informationen blev væsentligt forbedret i år – om end noget sent - både via opslag, Kattinge Folk og hjemmesiden samt husstandsomdelte indbydelser.

- Aftenen forløb også fantastisk hyggeligt med god mad, musik, petanque og auktion – og lidt mere stille og roligt end før i tiden, måske godt det samme.

h) Afslutning: Det er en fornøjelse og et privilegium at have været oldermann for en by som Kattinge i så mange år, og kunne overlevere byen til efterfølgende i den bedste stand – og jeg er helt fortrøstningsfuld om, at de vil føre landsbyen videre på bedste vis.

Pas godt på Kattinge!

3. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent

Michael redegjorde for regnskabet, hvoraf det fremgik, at indsamlingen af det dobbelte kontingent på 50 kr. pr. medlem var gået fint. Trods indkøb af det nye telt, holder bylauget skindet på næsen med en kassebeholdning på 700 kr. Dog er der stadig ca. 1000 kr. i udestående regninger fra byfesten, der, som flere anførte, skal opkræves på den ene eller anden måde. Den nye bestyrelse tager stilling til dette.

4. Indkomne forslag:

5. Valg til bestyrelsen:

- Karsten Agersted, Henrik Petersen og Mogens Refsgaard er på valg. Karsten og Henrik er villige til at modtage genvalg, mens Mogens takker af efter 22 år.

Karsten og Henrik blev genvalgt uden kampvalg, mens Mogens jo takkede af. I stedet for Mogens blev Jesper Tornberg, Vænget 7 (Mogens' nabo ...) indvalgt i bestyrelsen.

- Marianne Bjerrum, Kirsten Aarup, Michael Høien, Trine Henrichsen og Per Arnmark er alle villige til at fortsætte i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til vedtægterne ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

6. Valg af revisor efter Jens Christiansen, der er fraflyttet. Jesper Tornberg var egentlig blevet udpeget som



revisor, men da han blev valgt ind i bestyrelsen, blev Erik fra Møllen valgt til revisor.

7. Evt.

Efter generalforsamlingen blev den gamle, afgangede oldermand på smukkeste og mest rørende vis takket med en dejlig tale af Marianne og et ikke mindre dejligt digt af Kirsten, og bylauget gav også en flot gave i form af den store bog om Danmarks Nationalparker. Tusind tak for det, det er jeg meget glad og rørt over!

*Bylauget byder på kage, kaffe, the, øl og vand
– og der vil være mulighed for at betale sin ølregning fra sommerfesten ... ☺*

*Efter generalforsamlingen vil Mogens vise nogle **billeder fra Kattinge 1990-2012**. Endelig vil der igen i år være lejlighed til at smage **Karstens legendariske Kattingsnapse ...***

Under smagningen den gode øl og Karstens legendariske Kattingsnapse, viste Mogens også et lille udvalg af sit enorme (16GB – den nye bestyrelse får overdraget dem alle) billedarkiv fra Kattinge – det faldt i god jord og stemningen var god og munter under hele generalforsamlingen! ☺

Vel mødt!
Bestyrelsen