

Kattinge Central.

(Notater fra Ernst Pilegaard Jørgensen Balleholm)

Den første telefon kom til Kattinge i 1910, på gården Bakkefryd, som dengang ejedes af Gårdmand Peter Hansen. Han havde været stor vognmand i Roskilde, og da han flyttede til Kattinge, tog han telefonen med herud, men var under Roskilde Central. Her kunne folk fra byen gå hen og ringe. Jeg husker, at min far (Sognefoged Jens Ole Jørgensen) har fortalt, at han gik til Kattinge og ringede, hvis der skulle bruges læge eller dyrlæge.

I 1914 blev der bygget telefoncentral i Herslev.

Telefoncentralen i gamle dage.

Den åbnede først klokken 7 og lukkede klokken 21 om aftenen.

Søndage og helligdage blev den lukket kl. 16.

Der blev fra 1. april 1934 indført døgtjeneste på samtlige sjællandske landcentraler. Før den tid var der ingen pligt til at være hjemme om natten.

Kattinge Central.

Nummer		Nummer	
1	Købmanden i Herslev	21	
2	Jens Georg Christiansen	22	Poul Clausen
3	Frederik Frederiksen	23	Stenbakkegaarden Herslev
4	Hans Frederiksen Degnelodden	24	Ludvig Christensen
5	Laurits Andersen Byen	25	
6	Anders Petersen	26	
7	Søren Jensen	27	
8	Aage Petersen Dalen	28	
9	Herslev Skole	29	Bognæsgaarden
10	Lorentsen	30	Erik Knudsen
11	Balleholm	31	Marius Nielsen
12	Oluf Christiansen	32	Hans Mortensen
13		33	
14	Herslev Smedie	34	
15	Hartvig Larsen	35	
16	Hans Hansen	36	Købmanden i Kattinge
17	Aage Olsen	37	
18	Mogens Hansen	38	Herslev Præstegaard
19	Tømrer Chabert	39	Ole Jakobsen
20	Lars Peter Mortensen	40	Herslev Alderdomshjem

Udklip fra Roskilde Dagblad



KATTINGE FULDAUTOMATISK I DAG. Lidt før kl. 8 i morges betjente centralbestyrerinde Hjørdis Jensen, Kattinge central, den sidste af sine mange „kunder“ gennem godt en halv snes år, og det var med en vis vemod. At abonnenterne under Kattinge central har været glade for fru Jensen fremgik af, at hun i dag modtog en gave fra samtlige abonnenter, og blomster var der også. Centralen hedder nu Gøvninge, og abonnenterne får seks-cifrede numre. Man drejer 40 2 foran de nuværende numre. Abonnenterne under Lindenberg central ventes at blive tilsluttet Gøvninge central 1. juni 1969. Bestyrerinden her, Karen Jensen, har fået sin opsigelse pr. denne dag.

Dato ukendt



De er Danmarks travleste

Telefoncentralen i Kattinge ved at bryde sammen – læs her hvorfor

Telefonnummer 114 i Kattinge svarer ikke foreløbig. Det er den oplysning man i disse dage får på den lille sjællandske landcentral, og hverken bestyrerinden eller hendes medhjælper kan sige hvor lang tid »foreløbig« dækker over.

Telefonen tilhører beregner i Finansministeriet Arno Wolle, der forleden i B.T. blev omtalt som manden, der ved hjælp af urter og kemikaller skulle kunne helbrede adskillige sygdomme. Taknemlige patienter bragte hans navn frem, en helt ukendt var han nu ikke indtil da. Han opgiver selv, at han antagelig behandler et par tusinde syge mennesker om året. Avisomtalen bevirkede imidlertid en formelig storm både på hans telefon og ejendommen Hjemmets Minde i Kattinge, hvor han bor.

På telefoncentralen har man aldrig nogen sinde haft så travlt som i de seneste dage. Der har været op mod 1000 opringinger fra fjern og nær,

men foreløbig kommer ingen igennem til Arno Wolle. Han har fuldt op at gøre med at behandle patienter, der venter i timevis på gårdspladsen for at få en samtale med ham. Nogen tid går der også med at læse de breve, folk skriver, når de ikke telefonisk kan komme i forbindelse med Arno Wolle. I går kom landposten med 156, og indtil nu er tallet stigende fra dag til dag.

For at få en lille smule fred har Arno Wolle begrænset sin konsultationstid sådan, at han kun taler med folk i tiden fra 19–21 og om lørdagen fra 14–18.

Ro.

Så, nu er det slut med at ringe til fru Hjørdis Jensen

110 abonnenters „plejemoder“, fru Hjørdis Jensen, Kattinge central, fortæller om 11½ spændende år med visse dramatiske begivenheder



Fru Hjørdis Jensen passede i nat Kattinge Central for sidste gang. Fra i morges kl. 8 var alle samtaler ekspederet fra den nye centralbygning på Gevninge hovedgade

Hvad vil Herslev-Gevninge kommune gøre efter i dag, hvor Kattinge central er blevet nedlagt? Spørgsmålet er ikke stillet for spøg, for det bliver virkelig et problem — i hvert fald for beboerne under Kattinge central — at de nu ikke længere kan ringe til hele centralområdets „plejemoder“, fru Hjørdis Jensen.

Fru Jensen har gennem de sidste 11½ år ikke alene sørget for, at abonnenterne fik de numre, de forlangte, men også taget sig af alskens problemer. Med uddannel-

ser i baghånden som barneplejerske, defektrice og bogholderske har hun forstand på mange ting, og det er vist ikke for meget at sige, at hun nærmest har virket som en slags familjevejleder for områdets 110 abonnenter.

Vil „kryds og tværs'en“ ikke lykkes, er et barn sygt, eller er børnene alene og ikke ved, hvordan de får fat på mor og far, så er det fru Jensen, der træder til.

Nævenyttig

— Jeg er vist bare lidt nævenyttig, siger fru Jensen, da hun i går havde en lille pause midt i

travilheden. Hvis jeg kan høre, at det er et forkert nummer, en af mine abonnenter har bedt om, så siger jeg det, fordi jeg jo ved, hvem det er, de skal høre fat på. Så kan de godt finde på at sige, at det må de jo selv om, og det er også rigtigt. Men jeg skal indomme, at jeg da altid har hjulpet, hvor jeg kunne. Jeg kender jo alle numrene, ja, ved endda hvilken læge de har allesammen.

Iøvrigt hviler der jo et stort ansvar på en landcentral. Er der brand i byen, skal man sørge for, at brandvæsen osv. tilkaldes, og der har da været nogle dramatiske øjeblikke på Kattinge central, mens jeg har været her. For eksempel da Bognæsgården brændte. Jeg var lige gået et smut ned hos købmanden, da en dame kom ind og sagde: „Det brænder på Bognæsgården“. Så kom der ellers gang i sagerne. Jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne og løb hjem til min mand, der sad ved bordet.

Tak

Ikke alene fik vi fat på brandvæsenet, mens også på folk, der kunne redde dyrene. Og da blev jeg egentlig forbavset. Alle jeg ringede til fo'r af sted med det samme for at hjælpe.

Iøvrigt har jeg haft mange gladelige oplevelser. Man har hjulpet nogle abonnenter, og så til jul får man en hilsen med tak. Det varmer hjertet, kan De tro.

Dramatisk var det i og for sig også, da naturlægen Voile havde været omtalt i pressen. Alle skulle tale med ham, og bordet var lige ved at bryde sammen. Så til sidst måtte vi lukke ledningen.

— Hvad skal De nu?

— Jeg har overhovedet ikke taget nogen bestemmelse, men det kommer nok. Jeg sagde selv op her fra centralen for et års tid siden, men fortsatte alligevel, da de ikke kunne få et andet sted. Vi arbejder jo her i døgn drift, og det er ikke de store penge, der tjenes. Jeg tror, jeg har fået ca. en kr. i timen ved nattevagter.

I dag er det slut med at ringe til fru Jensen og få råd og dåd. Trafikchef Bjørn Christensen lukkede i morges centralen, og i stedet skal der nu drejes 402 foran Kattings numre.

Kath—

Dato ukendt